

” Forsvar institutionerne”



Social Dumping som begreb i en globaliseret verden

Kølehusarbejdernes landsmøde 21 januar 2023

v/Jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport



Fagforeninger er "fjender af de unge",
mindstelønnen er en "automatik" som
ødelægger jobmulighederne...!

Arbejdernes rettigheder samt rimelige
lønninger står i vejen for kapitalismens
genopblomstring, og derfor skal begge dele
fjernes...!

- *Citat CEO Crédit Suisse Tidjane Thiam, Davos 2012.*
- Kilde: Der Spiegel 2012

Forsvar institutionerne.

Den europæiske socialstat mister betydning. Antallet af fattige bliver større alt imens de rige bliver rigere. Vi er langsomt men sikkert ved at vende tilbage til en situation som vi kendte før anden verdenskrig, hvor der var en stor underklasse og middelklassen var presset. Hovedårsagen til dette er en uhørt deregulering af økonomien, som kendes bedre under begrebet Neoliberalisme.

Institutionerne som oprindeligt skulle forsvare befolkningen – falder én efter én – så kampen for de demokratiske institutioner starter nu.

Nedslag.....

11. September

John Maynard Keynes... (Thomas Piketty)

De 4 friheder...

Med Reagan og Thatcher i spidsen fik klassisk liberalisme sin genoplivning i form af Neoliberalismen i starten af 1980'erne. World Economic Forum i Davos blev hjemstedet for genoplivningen af denne økonomisk teori, som siden er blevet implementeret som politik under navnet "The Washington consensus". **Friedrich Hayek, Milton Friedman samt kollegaer fra Virginia-skolen.**

Blandt de førende institutioner, som står for implementeringen af neoliberalismen, er *Verdensbanken, IMF, verdenshandelsorganisationen(WTO), Den Amerikanske Centralbank og Den Europæiske Centralbank.*

Men en til tider fundamentalistisk tro på det såkaldte frimarked, argumenterer moderne økonomer(**1970**) og et stort flertal af politikere, men stor støtte fra internationale virksomheder, at staten pr. definition er ineffektiv, hvorimod private virksomheder er effektive. For at opnå højere effektivitet og mere kvalitet for pengene skal statsejede virksomheder derfor privatiseres(**statsejede virksomheder i EU**), uanset omkostninger hertil.

Mere – mere og mere ...Konkurrencedygtighed (hvor mange gange er det nævnt i disse 3 dage...?



On August 3, 1981, during a press conference regarding the PATCO strike, President Reagan stated: "They are in violation of the law and if they do not report for work within 48 hours they have forfeited their jobs and will be terminated."



EU/EØS (arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital)

Kapitalbevægelser ifølge EU-traktaten.

Reguleringer kan fjernes blot ved ***kvalificeret flertal*** i EU. Vil man derimod indføre nye eller genindføre tidligere begrænsninger der bliver betragtet som et "tilbagekridt med hensyn til liberalisering af kapitalbevægelser" kræver det ifølge traktaten **enstemmighed mellem alle EU-lande.**

”Engang havde vi brug for alle til at producere, nu har vi brug for færre og færre, så de overflødige bliver en slags menneskeligt affald, vi ikke ved, hvad vi skal stille op med. Så vi beskylder dem for dovenskab, uduelighed eller mistænker dem for kriminalitet.”

Citat: Zygmunt Bauman

• Europa på kanten

- Det europæiske arbejdsmarked er under pres. Krisen har kostet mange job og arbejdsløsheden er i mange lande steget eksplosivt. Særligt bekymrende er, at **mange unge** står helt uden for både arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.
- På trods af at der er store forskelle på de europæiske arbejdsmarkeder, er der nogle **overordnede tendenser**, som tydeliggør, hvilke arbejdsmarkedspolitiske udfordringer Europa står overfor.
- Overgangen fra **industri- til servicesamfund** har i en del lande haft store konsekvenser for middelklassen, da mange af de nye servicejob oprettes i lavtlønsbrancher.

- Kilde Cevea

Fire ud af fem nye job i EU er usikre job.....

Hver gang der bliver skabt fem nye job i euro-zonen, er de fire af dem på deltid eller midlertidige. Så selv om vi har økonomisk fremgang i EU, skaber fremgangen utryghed og usikkerhed for millioner af mennesker. Danmark eller Norge er ikke nogen helle. 'Det her er svært problematisk', siger EU-kommissær Marianne Thyssen.

- Kilde Investigate Europe.

- Samtidig er der sket et generelt skifte mod et voksende **prekært arbejdsmarked**, hvor usikkerheden i ansættelser stiger. Europæiske lønmodtagere har i stigende grad sværere ved at blive fastansat i fuldtidsstillinger og for en del lønmodtagere betyder det, at deres arbejdsliv er præget af stor usikkerhed og **manglende rettigheder til f.eks. pension, feriepenge, løn under sygdom mv.**
- Udviklingen presser lønnen i mange lande, og flere steder er der en **stigende lønulighed**.
- En af de store konsekvenser er, at andelen af arbejdende fattige generelt er stigende på tværs af Europa og det går hårdest ud over de grupper på arbejdsmarkedet, der i forvejen er udsatte: Ufaglærte, udlændinge samt deltids- og midlertidigt ansatte har størst risiko for at tjene så lidt, at de kan betegnes som **arbejdende fattige**.

STANDINGS KLASSEMODEL



- Prekaritet er lig med mangel på sikkerhed, hvor den enkelte er ude af stand til at forudsige sin fremtid og mangler en sikker grund, på hvilken man kan planlægge sit liv.
- Man skal hele tiden være klar og er i udpræget grad underlagt eksterne kræfter.
- Valgmulighederne i neoliberal gældsøkonomi er små – hvis du har gæld – kan du være nødsaget til at det første og bedste job, du får tilbudt, uanset hvor prekært og dårligt betalt det er...!

- **UTRYGHED**

Den anden side af det prekære arbejde er fremkomsten af gæld som overlevelsesmåde.

Når lønningerne stagnerer, må arbejderklassen låne for at klare til dagen og vejen.

Skal dække "forbrugsomkostningerne" gennem gæld.

Gæld er blevet et generelt vilkår i dag – for at overleve er det ganske enkelt nødvendigt at optage lån til bolig, bil, uddannelse, daglig forbrug.

Mønstret har været klart, siden Reagan og Thatcher indledte deres massakre på det sociale sikkerhedsnet i USA og GB i starten af 1980. Ud fra devisen "***Din løn og pension stiger ikke, det er ikke noget problem, da du får adgang til konsumlån osv.***"

Gældsøkonomi – arbejderen bliver en forgældet arbejder – forbrugeren bliver en forgældet forbruger – statsborgeren bliver en forgældet statsborger (de skal betale for bankernes tab)

Kilde: Sociolog Maurizio Lazzarato,

Fagforeningerne på globalt plan har været og vil altid være Neoliberalismens fjende nr. 1. Neoliberalismens ledetråd er ikke det frie marked, stram finanspolitik, heller ikke lav inflation, privatiseringer, skatteunddragelse eller globalisering for den sags skyld.

Alle disse ting er biprodukter af eller våben i det neoliberale projekts hovedmål: nemlig at sørge for, at **organiseret arbejdskraft** bliver fjernet fra ligningen, neoliberalister har nemlig kun en mission at smadrer fagbevægelsen til atomer.

De nye generationer i dag ser kun, hvad neoliberalismens har afstedkommet, så der er ikke så svært at få øje på, at en fuldstændig ødelæggelse af **arbejdskraftens forhandlingsstyrke** var essensen i hele projektet – det var simpelthen midlet til at opnå alle de andre mål.

Det er de demokratiske institutioner, som hjælper os med at bevare anstændigheden. Men de har også brug for hjælp fra os. Lad være med at tale om "vores institutioner", medmindre du gør dem til dine egne ved at handle på deres vegne.

Institutioner beskytter ikke sig selv. De falder én efter én, medmindre hver enkelt bliver forsvaret.....!

Så vælg dig en institution – og støt den..!

2 ting til slut...

Grænseløse udfordringer kræver grænseoverskridende svar/løsninger...

Spørgsmål til en Politiker.

Ville du anbefale dette job på de løn og arbejdsvilkår til dine **egne** børn eller børnebørn?